

ANDAGT

Vær stille med Luther

I år har vi i folkekirken talt rigtig meget om Luther og reformationen. Og nu, hvor efteråret nærmer sig, skal fejringen for alvor op i gear. For den 31. oktober er det præcis 500 år siden, at Luther slog de berømte 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det markerer vi også her i vores sogne med blandt andet et kirkespil om Luther og en reformationsgudstjeneste. Skulle man have lyst til også at bevæge sig ud over bygrænsen, er der, blandt mange andre tilbud, folkemøde i Ribe om reformationen den 12.-15. oktober.



Ja, den får ikke får lidt. Og der er da også god grund til at fejre Luther og hans betydning. For reformationen har betydet utrolig meget for vores kirkeliv og vores samfund. Nogle mener endda, at Luther er bagmanden bag vores danske frisind, vores skolevæsen og vores velfærdssamfund.

Men midt i al den snak om, hvad Luther har betydet, kan man næsten glemme det, som Luther først og fremmest var optaget af: evangeliet. Guds gode budskab til os mennesker, om at Jesus blev menneske, døde og opstod. Budskabet om, at Jesus bytter med os, når vi tror på ham. Han får al synd, alt det der skiller os fra andre og fra Gud. Han går i døden på korset. Til gengæld må vi gå med ham gennem livet og gennem døden til opstandelsen og det evige liv.

Det var det, Luther var brændende optaget af. Så jeg vil gerne bringe en opfordring til ind i mellem at være stille og prøve at få fat på, hvad evangeliet egentlig betyder. Luther siger det selv sådan her i en juleprædiken fra 1522:

”Den som bliver stille, slår alt andet ud af tankerne og med flid ser ind i evangeliet, vil få størst udbytte af det. Det er ligesom med det stille vand, der lader solen spejle sig deri og lader sig gennemvarme af den. Det brusende, urolige vand kan ikke genspejle solen eller opvarmes af den.”

Vi har alle sammen brug for at blive stille og stirre ind i evangeliet, for det angår os alle. Men hvordan gør man så det? Ja, det kan man gøre ved at være med i kirken, i fællesskabet om Guds ord, dåben og nadveren. Og måske kan man også gøre det ved at sætte sig ned i en god stol uden tv, avis, telefon eller tablet. Sætte sig ned og bare glo ud i luften og ind i evangeliet. Det vil jeg øve mig på i dette efterår ind i mellem alle de gode reformations-arrangementer.

Af Jørgen Moeslund