

Et lys i mørket

Vi var gået de mange skridt ned i drypstenshulen. Derefter fortsatte turen ind i hulen, gennem en snæver sti. Vi havde hjelme på, for det var let at slå hovedet mod den hårde klippeloft. Nu slukkede guiden lyset og førte os ind i selve hulen. Her stod vi og kunne intet se. Det skærpede opmærksomheden, og vi kunne høre lyden af drypende og let rindende vand. Spænding, forventning og en lettere frygt var hos os alle.



Da tændte guiden spotlyset i hulen. Hulen blev oplyst, med fokus på stalaktitten, der i sin hvide skønhed var lige foran os. Den var lang, formet af tidens langsomme gang i den underjordiske hule. Et fantastisk skue.

Et lys i mørket. Og i dette lys et mirakel, det var, hvad vi så, for den store stalaktit i drypstenshulen i Doolin, Irland, er et af naturens mirakler.

Julens budskab er også et lys i mørket. Ja, et lys i hvis skær vi ser et mirakel. Gud har givet sig til kende. Gud har besøgt sit folk. Gud kommer til os. Det er alt sammen, hvad julen handler om.

Er denne verden et mørke? Nej, men mørket er så sandelig en virkelighed i denne verden. Og har man oplevet dette mørke sænke sig over én, hvilket kan ske på den ene eller anden måde, så er det svært at finde det lys, som giver trøst og mod.

Julen falder sammen med solhverv. På den allermørkeste tid af året lyder julens budskab til os alle. Nu, efter jul, bliver dagene længere og lyset vinder gradvist over mørket.

Sådan er julens budskab også. Jesusbarnet i krybben er et lys i mørket; et lys, der langsomt, men sikkert vinder over mørkets magt.

For at blive i billedet med lyset i mørket, så fortælles om påskedag, at den mørke grav, hvor Jesus lå var åben og tom. Den var tom, da kvinderne kom derud påskemorgen. De kom, da solen – lyset – var stået op. I lyset fra solen så de den tomme grav og hørte ordene, "Kristus er opstanden".

Julens budskab er virkelig et lys i mørket; eller en sol, der bryder den mørke vinter.

Det budskab lyder til os alle. Vi må tænke på; ja, vi må tro på, at der findes lys i mørket. Der findes et lys, uanset, hvor meget mørket har sænket sig om os, for Gud kom til os i julen med budskabet om, at frelseren er her, han er født i Davids by; han er Kristus, Herren."

Lys og glædelig jul.

Af sognepræst Mogens Thams

2018-11