

Noget om det svære valg

Jeg synes tit, at tilværelsen er mere indviklet, end jeg kan finde ud af, og sådan tror jeg, vi alle har det ind i mellem. Men det er nok livets vilkår her i en verden, hvor ret og uret er vævet ind i hinanden. Der er ikke noget, der er sort eller hvidt – og det meste forekommer at være gråt.

Det er ikke altid let at skelne, men der er en grundlæggende skelnen og et afgørende valg, vi hele tiden må gøre.

Vi må og skal skelne mellem ondt og godt, had og kærlighed, død og liv – og så vælge godheden, kærligheden, livet, Gud.



Det er ikke altid let at skelne i livets mange og store spørgsmål. Ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være. Ikke alt, hvad der giver sig ud for at være kærlighed eller godhed, er det, og heller ikke alt, hvad der går os imod, behøver at være ondt. Kærligheden kan komme ud for at sige ja og nej – det ved enhver, der har prøvet at opdrage børn.

Det er ikke altid let for et lille menneske at vide, hvad man skal mene om det ene og det andet og at handle ret, som man bør. Jeg må gøre det, så godt jeg kan, og vide at jeg kan tage fejl.

Men det afgørende er heller ikke om det er let eller svært. Heller ikke om vi altid vælger det rette, for vi kan jo tage fejl, hvilket er såre menneskeligt. Det vigtigste er, at vi fastholder, at der skal skelnes, at der skal vælges mellem godt og ondt, og at vi skal vælge det gode.

Det afgørende er, at vi ved, at der er forskel på ondt og godt, løgn og sandhed, det onde og Gud. Der findes en livsmagt, som vi kalder Gud, og en livsødelæggende magt, som vi kalder det onde. Gud kender vi i Jesus Kristus, som selvhengivende kærlighed og stedfortrædende offer har vagt os, så vi kan vælge Gud.

Lone Hvejsel

03-2019